



Better Sight Better Learning

Nieuwsbrief zomer 2017

Van de voorzitter, Zenu Haile Michael:

Beste lezer, fijn dat u dit leest! In deze nieuwsbrief kijken we terug op werkzaamheden en vorderingen van ons project BSBL in Ethiopië van dit jaar. En we kijken vooruit naar 2018. We bespreken ook het werk van BSBL: wat komt er allemaal bij kijken voordat een kind een bril krijgt? We hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier leest en hem doorstuurt naar uw vrienden, collega's en kennissen.

Verder nieuws

International Fund for Africa (IFA) is onze partner-organisatie in Ethiopië die voor ons het project uitvoert. Zij hebben een zeer gedetailleerd jaarverslag gemaakt, waarin te zien is dat ze een heel goed beleid voeren met goede resultaten.

Wat tegenvalt voor ons, is de devaluatie van de lokale munt, de Bir, met wel 35% het afgelopen jaar. Het geld werd dus 1/3 minder waard. Daarom moeten de salarissen flink stijgen, want je hebt nu meer Bir nodig om hetzelfde te kunnen kopen. En dat geldt ook voor Feleketch die wij dus meer moeten en willen betalen. We hadden dit niet begroot, dus ons budget voor 2018 moet omhoog. We gaan daarom ons best doen meer en grotere donaties te werven. Wie helpt ons mee, als vrijwillige enthousiasteling voor de fondswerving? En wie van u en uw vrienden kan (weer) een bijdrage storten om ons werk in het komende jaar voort te zetten? U doet het om slechtziende kinderen in achterstandswijken van Addis Abeba te helpen.



Onze secretaris, Annelies de Vries heeft met ingang van 1 juli jl. afscheid genomen van het bestuur, na ons 4 jaar zeer actief, opgewekte en gedegen te hebben begeleid en ondersteund. Zij is aan andere uitdagingen toe. Wij bedanken haar van harte voor alles wat ze deed.

Jelleke de Nooy, die contactpersoon was in Addis Ababa tot 1 januari 2017, zal Annelies opvolgen. De nieuwe contactpersoon in Ethiopië is Ineke Scholte. Zij werkt op de Nederlandse ambassade waar ze inburgeringscursussen geeft aan Ethiopiërs die naar Nederland willen emigreren. Daarnaast werkt ze als vrijwilliger bij een centrum voor kinderen met een horrelvoet.

Geslaagd Belmondo festival

Op 11 juni stond BSBL met twee kramen op het Belmondo festival- met dank aan Rotary Wageningen! We serveerden Ethiopische koffie, zoals dat in Ethiopië dagelijks gebruik is. Op houtskool de nog rauwe koffiebonen branden, dan in een vijzel fijnstampen en vervolgens met heet water de koffie zetten. Vele bezoekers hebben een heerlijk kopje geproefd.

We verkochten diverse Ethiopische attributen, met name handgeweven sjaals en echt lederen tassen. We hebben aan veel festivalbezoekers het belang en het doel van BSBL kunnen uitleggen en hopen daarmee ook op steeds meer sponsoren.



Hoe krijgt een Ethiopisch kind een bril?

Feleketch, onze optometrist, doet per jaar 8 lagere scholen aan in de armste buurten van Addis Ababa. Een school in Addis heeft zo'n 1000 leerlingen. Per school traint ze eerst de onderwijzers, maakt ze attent op het feit dat een kind wellicht niet meekan omdat het slecht ziet en legt uit hoe ze met behulp van zo'n bord met steeds kleiner wordende letters een eerste screening van de kinderen kunnen doen. Uit de screening blijkt dan welke kinderen slecht zien. Feleketch doet vervolgens bij deze kinderen een volledige oogtest. De glazen op de juiste sterkte worden besteld en in een montuur gezet.

Via diverse donaties hebben we een groot aantal monturen ontvangen en naar Ethiopië kunnen sturen. Bij oogziekten of infecties -die veel voorkomen- worden de kinderen doorverwezen naar een oogarts.

Als de bril wordt afgeleverd moeten de kinderen hun ouders meebrengen, anders krijgen ze de bril niet mee. Want ook aan de ouders wordt het nut van de bril uitgelegd en ook dat die bril echt alleen voor dit



kind is, en niet ook door anderen gebruikt kan worden. Soms wil een ouder daar nog wel een mee pronken!. En dat de bril ook de hele dag op moet en niet alleen op school. Het klinkt misschien vreemd, maar zoveel ouders en kinderen hebben nooit te maken gehad met een bril en begrijpen vaak niet hoe die gebruikt wordt.

Na een half jaar is er nazorg en gaat Feleketch per school de kinderen weer checken, of ze de bril goed gebruiken, of dat er aanpassingen nodig zijn.

Wat doet BSBL in Ethiopië? En waarom?

Arme mensen weten niet waar ze moeten beginnen als hun kind niet goed kan zien. De meeste kinderen komen niet eens op het idee dat hun hoofdpijn, of het niet kunnen volgen van de les, aan hun ogen zou kunnen liggen. Er zijn wel opticiens, maar niet zoveel als bij ons, waar je zo maar even naar binnen kunt lopen voor een test. Die opticiens zijn duur en eigenlijk alleen voor rijke mensen. En de meeste mensen in Ethiopië zijn arm.



In de hoofdstad Addis Ababa zijn er wel heel veel rijke mensen. Denk je maar eens in: van bijna alle 196 landen in de wereld zit er een ambassade in Addis Ababa, waar zo'n 3 tot 50 goed betaalde mensen werken. Daarnaast zijn er veel grote instellingen, zoals de United Nations, de African Union, de African Development bank, Duitse, Britse, Amerikaanse, Japanse en Chinese ontwikkelingsbanken en -instellingen. Hun kinderen gaan naar dure internationale scholen, Amerikaans, Duits, Frans, Engels. De leerkrachten daar zijn niet rijk maar hebben wel een redelijk salaris en opleiding waardoor ze weten wat te doen als een kind slecht ziet.

Dan zijn er ook heel veel zogeheten 'Diaspora'. Dat zijn Ethiopiërs die het land uit gevlucht zijn toen er een niet zo'n prettig regime heerste, de Dergue (1974-1991), de periode na Keizer Haile Selassie (1930-1974). Die mensen zijn welgesteld en goed opgeleid, daardoor konden ze naar Zwitserland, Amerika, Noorwegen, Zweden. Daar zorgden ze voor goede opleidingen voor hun kinderen. Die kinderen, inmiddels hoog opgeleide volwassenen, komen sinds 2005 massaal terug naar Ethiopië. Niet alleen omdat ze zich er zo thuis voelen, maar ook om er te investeren (in hotels of bedrijvigheid) en omdat er prachtige banen voor hen zijn bij al die internationale instellingen. Zij spreken immers vloeiend de lokale taal, Amhaars, en ze spreken en schrijven vloeiend Engels. En ze hebben 'westerse' ervaring. Zij zorgen ook wel dat hun kinderen tijdig een bril krijgen. De Ethiopische overheid is erg blij met deze groep mensen.

Wij werken daarom met de armsten, die kunnen geen bril betalen. En dat zijn er veel. Kinderen uit achterstandswijken komen vaak zonder ontbijt gehad te hebben op school. Sommige ouders hebben als 'werk' dat ze de hele dag op straat bedelen, bijvoorbeeld. Of een vader is arbeidsongeschikt. In Ethiopië krijg je

dan geen uitkering, dus ben je afhankelijk van de familie. Of ze hebben wel werk, als dagloner, bijvoorbeeld het met de hand kapot hakken van grote stenen in grint voor de wegaanleg. Dan verdienen ze 100 Bir, dat is 4 euro. Een eitje kost 4 Bir en een kilo rijst kost 80 Bir. De huur van een klein huisje is al gauw 1000 Bir, dus hoe zorg je voor een gezin?

Andere NGO's (Niet Gouvernementele Organisaties) steunen met schoolmaaltijden of voorlichting en opvang weeskinderen, meisjes die op hun 16e al moeder zijn, kinderen met HIV/Aids, gehandicapten, enzovoort. Wij zijn tot nu toe de enigen die ons druk maken over slechtiendheid. Als we dat niet doen, worden kinderen van school gestuurd omdat ze de lessen niet kunnen volgen. En vervolgens worden ze dan bedelaar of diefje. Door de leraren te trainen onderkennen die ook het probleem.

Waarom doen de Ethiopiërs hier zelf niet iets aan?

Ja, er zijn veel goed opgeleide Ethiopiërs. Niet alleen in Ethiopië, maar ook in Nederland, Duitsland, Zweden en Amerika. Er is in Ethiopië een ministerie voor onderwijs en een voor gezondheidszorg. Hoe zetten die zich in voor hun eigen land? Wat kunnen zij doen om positieve ontwikkelingen in Ethiopië te versterken? Op 29 april, na de presentaties over BSBL in de Bibliotheek spraken we daarover met Ethiopische studenten die nu in Wageningen studeren. De meesten gaan na hun studie terug naar Ethiopië om daar te werken aan landbouw, voedsel, water en stadsontwikkeling. Ook dat is hoognodig, in een land dat zo groot is als Duitsland en Frankrijk samen, met een snel groeiende bevolking.

Om wat meer te begrijpen van Ethiopië gaan we vanaf september iedere maand een interview met een Ethiopiër in Nederland houden, dat dan op onze website komt. Dus: kijk regelmatig op onze site! Trouwens, de Nederland-Ethiopië vriendschapsvereniging heeft ook interessante informatie: <http://www.envv.nl/>

Wist je dat...

...koffie ontdekt is in Ethiopië?

De ontdekking en wereldwijde verspreiding van koffie is met veel verhalen en legendes omgeven. Al in 900 voor Christus vermeldt de Arabische arts Rhazes in een van zijn geschriften de werking van koffie.

Leuker is het verhaal van de geitenhoeder Kaldi in het bergland van Ethiopië dat dateert van 1500 jaar geleden. Hij zag zijn geiten dansen en springen nadat ze koffiebessen hadden gegeten. Monniken uit een naburig klooster maakten een drank van de bessen en ontdekten zo de opwekkende werking van koffie. Het waren vervolgens Arabische handelslieden die de plant vanuit Ethiopië meenamen naar Jemen, waar ze koffie begonnen te telen. Uit alle macht probeerden de Arabieren hun handelsmonopolie op de koffiemarkt te behouden, maar het was De Verenigde Oost-Indische Compagnie die dat doorbrak aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw en werd Amsterdam het wereldcentrum van de koffihandel



Stichting Better Sight – Better learning (BSBL)

 www.bsbl.nl
 +31 6 2421 2561
 info@bsbl.nl

Bankrekening IBAN: NL 66 INGB 000 569 3120 t.a.v.
Stichting BSBL te Wageningen

BSBL heeft de ANBI status en giften zijn aftrekbaar
voor de belasting.